



*Het is stil geworden
nu jij er niet meer bent
maar we voelen je nog heel intens
in alles word je herkend*

Op weg naar de Heer is van ons heengegaan

Madeleine De Borger

Weduwe van Frans Van Akoleyen

Geboren te Aartselaar op 15 maart 1925
en overleden in WZC Sint-Jozef te Rumst op 4 januari 2021.

**Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Madeleine.
Omwille van de huidige maatregelen is dit niet mogelijk.**

**De afscheidsplichtigheid heeft plaats
in de parochiekerk van Sint-Pieter te Rumst in intieme familiekring.**

Aansluitend wordt haar asurne bijgezet in het columbarium
op de begraafplaats van Rumst.

U kan Madeleine een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum,
Kerkstraat 20 te Rumst op donderdag tussen 14 en 19 uur, na afspraak 03 / 888 20 33.

Met dank aan dokter Vermeeren en het personeel van WZC Sint-Jozef voor de goede zorgen.

Rouwadres:
Van Akoleyen - Wouters
Nijverheidsstraat 52 - 2840 Rumst.

Dit melden u:

Ludo en Rita VAN KERKHOVEN - VAN AKOLEYEN,
Paul en Daniëlle VAN AKOLEYEN - HOOSTENS,
Jan en Greta VAN AKOLEYEN - WOUTERS,
Bert en Liliane BROES - VAN AKOLEYEN,

haar kinderen,

Luc en Heidi HEPS - VAN KERKHOVEN,
Michiel en vriendin Jente, Fien,
Peter VAN KERKHOVEN,
Tom en Ann VAN KERKHOVEN - VINGERHOETS,
Stien en vriend Maarten, Tuur,

David en Kristien NUYTS - BUELENS,
Jasper, Cara,
Sofie VAN AKOLEYEN en James HARMAN,
Jinte, Jonas, Benthe,

Peter en Katrin IMBRECHTS - BROES,
Anna, Jeff,

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

Haar neven en nichten,

De families DE BORGER en VAN AKOLEYEN.